

## 8. søndag efter trinitatis. 6. august 2017 kl. 10.30

Salmer:

Ind: 392: Himlene, Herre, fortælle din ære

Ml læsn: 598: O Gud, du ved og kender

Før præd: 390: Gud, lad dit ord i nåde lykkes

Efter præd: 367: Vi rækker vores hænder frem

Nadver: 321, 6: O Kristelighed

Ud: 29: Spænd over os dit himmelsejl

### Evangelietekst

*Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådant bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.« Matt 7,15-21*

### Prædiken

*Den smukke danske sommerfugl ensianblåfuglen udklægges i blomsten af den lige så smukke urt "klokke-ensian". Derefter falder den til jorden, hvor den nu på bedragerisk vis efterligner duften af en myrelarve. Når den næste myre kommer forbi, tror den, at sommerfuglelarven er en forvildet myrelarve, og den ulykkelige lille bliver derfor samlet op og bragt hjem i tuen. I myreboet vil bedrageren nu æde løs af myrelarverne, uden at nogen opdager det, og arbejdermyrerne er så forblændede af blufnummeret, at de også fodrer den. Nu kan sommerfuglelarven læne sig tilbage uden at skulle tænke på hverken fjender eller mad resten af sit larveliv."*

- Sådant skriver seniorforsker Hans Joachim Offenbergt i sin bog "Myrer". Og han fortsætter:

*Parallellerne til det menneskelige samfund er der ingen grund til at udpensle – men forklæd dig som kunstekspert, hjerneforsker, finansgeni eller prædikant, og løjerne kan begynde.*

"Tag jer i agt for de falske profeter", siger Jesus. Hvad gør da de falske profeter? Teologen Mogens Lindhardt siger det således: "De klæder sig som medkristne brødre, men ønsker kun at fortære de

andre og ødelægge deres tiltro til Gud. De går efter egen interesse, deres egen sult.” – Altså ligesom sommerfuglelarven, der forklædte sig som myrelarve.

Den falske profet er en, som gør sig til en del af menigheden og siger alle de rette ord, men de giver ingen frugt. Den falske profets ord er som honning: sød og slesk. De er til for, at profeterne selv - frem for Kristus - kan blive dyrket i menigheden. De vil vinde hengivenhed i de andres øjne. De giver ikke frugt. Frugt giver næring til dem, der spiser det. Men der er ingen der modtager næring fra det de falske profeter giver. Frugt er noget, man kan leve af. Det er modtageren, der skal få næring, ikke giveren. Den gode gerning bliver gjort for den andens skyld. Ikke for egen vindings skyld.

Jesus siger til os: ”Tag jer i agt for falske profeter” og ”På deres frugter kan I kende dem”. Det er lige meget med træet. Selv et træ der ser noget så sølle ud, kan et år begynde at sætte frugt, så grenene knap nok kan bære dem. Det er frugten, gerningerne, det kommer an på. Og netop Jesus kan jo sige det. For det er ham vi skal kigge hen til. Som Paulus sagde: ”I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus.” Jesus er ”vejen, sandheden og livet”. Det er ham vi skal følge og se op til, for det er *ham* som i al sin gerning levede op til det her.

Hans ord og hans gerninger stemte overens. Han var til for andre. Han mættede de sultne og helbredte de syge. Han ofrede sit eget jordiske liv. Ikke for egen vindings skyld, men han var til for os andre.

Det er bemærkelsesværdigt, at Jesus siger, at vi skal tage os i agt for falske profeter. Han siger ikke: ”døm dem” eller ”smid dem på porten”. Og han er i det hele taget heller ikke særlig konkret i forhold til at sige, hvem de falske profeter egentlig er.

Vi kan selv sidde og tænke vores, og selv Paulus var da også mere konkret. Han udnævner både judaister og karismatikere til at være falske profeter.

Det gør Jesus ikke. Og hvorfor mon han ikke gør det?

Ja så skal vi jo til at finde vores selvindsigt frem. For er der mon ikke en falsk profet til stede i os alle. Er vi ikke alle en gang imellem selv som en ulv i fåreklæder? Skellet mellem sandhed og løgn

kan vi ikke stille så skarpt op mellem mig og dig, os og dem. Vi pynter nok alle en gang imellem på sandheden.

Så hvad skal vi så få ud af evangeliet i dag? Hvad er Jesus pointe med de falske profeter?

Ja det er netop, at vi ikke skal dømmе dem, og os selv for den sags skyld. Men vi skal tage os i agt. Vi skal være bevidste om det. Vi skal forsøge at holde os på sandhedens vej. Og hvordan gør vi så det? Ja det gør vi ved at holde os til Jesus, som selv er vejen, sandheden og livet.

I forbindelse med gudstjenesten på Engbo i onsdags, fandt jeg denne lille fortælling:

Der var en gang en blyantsproducent, som altid, inden han sendte en pakke blyanter ud i verden, holdt en lille tale for blyanterne. Han sagde til dem, at der var 5 ting, som de havde brug for at vide:

- For det første vil det sommetider gøre ondt, når du skal formes. Men det er nødvendigt for at du kan blive en bedre blyant.
- For det andet så vil du begå fejltagelser. Men de vil altid kunne rettes op igen, hvis du er villig til at vende dig om.
- For det tredje, så husk, at det vigtigste altid vil være det, der er indeni dig.
- For det fjerde: Hold aldrig op med at skrive. Hvor du end ender, og hvilken overflade du end møder, så skal du aldrig holde op med at sætte aftryk.
- Og for det femte: Du vil kunne gøre storslåede ting, hvis du lader en anden holde dig i hånden.

Vi fejler alle sammen, vi har alle sammen en lille falsk profet inde i os. Men vi kan altid rette op på vores fejl. Nogle gange vil det gøre ondt, men vi bliver bedre mennesker af det.

Vi ved jo godt, når vi ikke holder os på den rette sandhedens vej. Vi ved godt, at de frugter vi giver ikke altid er lige gode. Men tager vi os i agt, og går vi med Jesus i hånden, så kan vi udrette storslåede ting.

Amen!